



Dokumenthierarki

Årsmöte

Stadgar
Värdegrund

Styrelse

Policys
Strategier

Kansli

Afrikagruppernas värdegrund är ett dokument utan tidsbegränsning. Värdegrunden är författad av medlemmar och kan ändras genom motioner och propositioner lagda till årsmöten. Dokumentets syfte är att beskriva organisationens identitet och ge en övergripande riktning för att kunna uppnå Afrikagruppernas vision – En rättvis värld. Värdegrunden ligger till grund för underliggande styrdokument såsom strategi, som beskriver hur Afrikagruppernas arbete ska formas mer detaljerat under tidsbegränsade perioder.

Om värdegrunden

Om Afrikagrupperna

Afrikagrupperna växte fram ur 60-talets solidaritetsrörelse som stöttade kampen mot kolonialism och apartheid. Idag fortsätter kampen för jämlikhet och rättvis internationell maktfördelning i södra Afrika samt för självständighet i Västsahara. Våra partnerorganisationers erfarenheter av och arbete mot orättvisor i södra Afrika går hand i hand med påverkans- och insamlingsarbete i Sverige. Majoriteten av Afrikagruppernas aktiva medlemmar är engagerade i lokalgrupper som bedriver påverkansarbete, kampanjdeltagande, folkbildning, insamling och solidaritetsaktioner. Medlemmar och partnerorganisationer utgör basen i vårt förändringsarbete.

Afrikagrupperna anser att historiska och nutida samt globala och lokala samband kring orättvisa maktförhållanden måste tydliggöras och erkännas om de ska kunna bekämpas. System och strukturer är inte statiska utan föränderliga. Människor ska ha möjlighet att bestämma över sina egna liv och regeringar ska kunna påverka länders utveckling. Statliga strukturer ska tillgodose medborgares behov och garantera deras grundläggande mänskliga rättigheter. Rättigheter ska säkerställas genom lagverk och rättssäker efterlevnad av lagstiftning som erkänner och verkställer rättigheter.

Afrikagrupperna är en feministisk organisation som ser makt genom en feministisk lins. Det innebär att kvinnors erfarenheter sätts i centrum och att analysen inkluderar även andra former av förtryck

Så här ser vi på världen

Avkolonialiseringen av södra Afrika har följts av nya former av exploatering, som fortsätter att begränsa en rättvis och hållbar utveckling.

Överstatliga institutioner såsom Världsbanken och Internationella Valutafonden har kraftigt begränsat möjligheten till självständig utvecklingspolitik för södra Afrikas länder. Andra stater kan utnyttja enskilda länders sårbarhet för egenintresse Samtidigt har

ekonomin frånkopplats produktionen och vinsterna fördelas på ett fåtal. En stat kan ha god ekonomisk tillväxt samtidigt som arbetslösheten växer. Arbete innebär heller inte nödvändigtvis tillräcklig eller stabil försörjning. Otrygga arbetsvillkor ökar, särskilt bland kvinnor och migranter, medan arbetarrörelsens förhandlingsmakt minskat. Kortsiktiga vinstintressen, korruption och exploatering sätts ofta framför människors välmående och en hållbar miljö och urgröper regeringars legitimitet. Protester eller försök till förändring hindras och bemöts ofta med statligt våld.

Parallellt med den politiska utvecklingen har marknaden och internationella företag fått större makt över samhällets resurser. Mark används för exploatering av mineraler, klimatkompensering och storskaligt jordbruk på bekostnad av lokalbefolkningars försörjning och levnadsmiljö. Internationella regelverk som kan hålla företag ansvariga för att inte upprätthålla mänskliga rättigheter saknas, liksom alternativ för en omfördelning av resurser internationellt, vilket ytterligare möjliggör exploatering och cementering av fattigdom. Markexploatering leder ofta till tvångsförflyttningar och våld eftersom det finns en ständig konflikt mellan människors behov av mark för boende och försörjning och staters satsningar på exportdriven industri som har lett till skadade ekosystem, minskad tillgång till försörjningskällor, brist på rent vatten och traditionella jordbrukskunskaper.

Det storskaliga jordbruket tillsammans med exploateringen av mark och naturresurser har bidragit till klimatförändringar och klimatrelaterade naturkatastrofer. Klimatkrisens konsekvenser upplevs nu mest påtagligt av de människor som bidragit minst till den. Naturkatastrofer och konflikter driver människor på flykt och försvårar möjligheterna till småskaligt jordbruk och försörjning.

Kvinnor, som generellt har ansvar för matförsörjning och hushållets resurser, drabbas allra värst.

Samtidigt präglas de internationella klimatförhandlingarna av brist på ansvarstagande och solidaritet. Hållbar konsumtion och hållbar energi nedprioriteras medan fossila bränslen och överkonsumtion förstärker den orättvisa fördelningen av makt och resurser.

Ökade inkomstskillnader och ojämn resursfördelning har gynnat populistiska och högerextremistiska strömningar, och antidemokratiska krafter vinner mark.

Vi ser hur riskerna för diskriminering och våld ökar för traditionellt marginaliserade grupper, som i större omfattning nekats rättigheter och samhällsservice

Vägledande värderingar för vårt arbete

Afrikagrupperna arbetar enligt värderingarna solidaritet, jämlikhet, feminism, klimaträttvisa och respekt.

Solidaritet

Internationell solidaritet är Afrikagruppernas ryggrad. I den internationella kampen är Afrikagrupperna beroende av andra organisationer och rörelser. Bara genom jämlika relationer och ett utbyte av erfarenheter kan vi stärka varandra i kampen. Afrikagrupperna är medvetna om den maktposition vår roll innebär som svensk organisation verksam i södra Afrika. Med respekt, inkludering och lyhördhet byggs tilltro till människors förmåga och möjlighet att själva förändra sina liv.

Människor som lever under orättvisa och ojämlika levnadsförhållanden måste vara den drivande kraften i arbetet med att förändra sina levnadsvillkor, liksom i det bredare arbetet med strukturell förändring.

Klimaträttvisa

Afrikagrupperna verkar för att kraftfullt stödja den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle på ett sätt som inte drabbar de fattiga, bland annat genom att stödja krav på att de rika länderna ska betala för omställningen i de fattiga länderna.

Feminism

Som en feministisk organisation sätts kvinnors kamp för värdighet, trygghet, jämlikhet, inkludering och organisering i centrum. Feminismen vill eliminera all diskriminering och förtryck mot grupper utsatta för marginalisering. Feminism utmanar förtryckande system av kapitalism, kvinnofientlighet, rasism, främlingsfientlighet heteronormen och vithetsnormer. Förtrycket är globalt men motståndet anpassas lokalt och i en maktanalys relevant för sitt sammanhang. Som en solidaritetsorganisation med säte i Sverige är vi medvetna om kritiken mot feminism som definierats i västvärlden.

Vi strävar därför efter att ge partnerorganisationer i södra Afrika tolkningsföreträde när Afrikagrupperna definierar vårt feministiska förhållningssätt.

Kunskap och lärande

Den orättvisa maktfördelningen upprätthålls av föreställningar som förstärker och ursäktar exploatering, förtryck och diskriminering. För att skapa förståelse och opinion utmanar Afrikagrupperna förenklade uppfattningar om fattigdomens orsaker. Medlemmarnas arbete ökar kunskap och medvetenhet och skapar därigenom stöd för förändring i Sverige som kan påverka villkor i södra Afrika. Afrikagrupperna strävar mot att vara en lärande organisation som kan och törs förmedla alternativ som formulerats av de som sällan lyssnas på.

Erfarenhetsutbyte och lärande genom studier, diskussioner och meningsutbyten är en förutsättning för allt vårt arbete. Ett holistiskt förhållningssätt, som sätter människan som lever i marginalisering främst, möjliggör en förståelse som inkluderar flera aspekter av orättvisa. Det här förhållningssättet motsätter sig förenklade lösningar och tron på en enda modell till utveckling.

Samarbete och organisering

Människors organisering har fått regimer på fall. Förändring börjar i eget engagemang och organisering av starka folkrörelser.

Internationell solidaritet och organisering är ett vapen emot en inhuman och antidemokratisk världsordning. Afrikagruppernas arbetsätt är: lobbying, nätverkande, påverkansarbete, insamling och folkbildning. Utanför Sverige arbetar Afrikagrupperna genom partnerorganisationer och strävar efter att förmedla kärnstöd, vilket ökar deras möjligheter till flexibilitet och självbestämmande.

Påverkansarbete

Civilsamhället är nödvändigt för att kunna hålla politiska och ekonomiska beslutsfattare ansvariga. Med en grundsyn om att människor själva är kapabla att formulera alternativ och ställa krav på makthavare genomför Afrikagrupperna påverkansarbete. Det arbetet kan komplettera eller direkt stötta partnerorganisationers påverkansarbeten.

Att utmana orättvisa maktstrukturer, lokalt, nationellt eller globalt är alltid syftet med Afrikagruppernas påverkansarbete.